

Lieve vrienden van het groene leven!

Vandaag is het nieuwe maan, een mooie dag om plannen te maken. Gelukkig regent het nu, anders zou ik geen geduld hebben om te schrijven. Zodra het droog is, wil ik naar buiten. Eigenlijk is er geen sprake van willen, de tuinen zijn de baas over mij. Het lijkt erop, dat ik weinig te vertellen heb. De brametuin wilde weer het oude bloemenrondje terug. Dat is gelukt, dankzij 4 oude appelbomen uit een kippenhok. De eigenaar wilde er brandhout van maken. Ze zien er niet uit, vol met vlekken en nooit gesnoeid. Kunstmest als enige voeding was ook niet bepaald bevorderlijk voor hun gezondheid.

Nu hebben ze een mooie plek op de tuinen in Alkmaar en zien er al vrolijker uit. Twee appelbomen wilden een plek, waar een composthoop stond. Het voormalige bloemenrondje van dochter Lisa wilde de plek ook weer terug. Eigenlijk was het niet de bedoeling, de compost af te breken, maar de tuin wilde dat dus. Heel wat grove takken en andere rommel waren nog niet verteerd, ze zijn nu de basis van een nieuwe composthoop. De rest van de compost was sublieme aarde met een hele fijne structuur. Heel anders als de grove kluiten aarde op andere plekken. De appelbomen kregen een natuurlijk meteen een flinke dosis compost. Ik heb ze flink gesnoeid en ga ze in de loop van dit jaar verwennen met preparaten uit oerkruiden.

Het voelt fijn, dat de tuinen al een heermoes-preparaat gekregen hebben, dankzij Rascha van de www.groenezon.nl. Ik heb begrepen, dat het alleen de eerste stap van meerdere fases heermoes toepassen is. De eerste stap is een grove stap, onder andere voor een droge tuin en weinig slakken. Later komen de fijnstoffelijke stappen. Ik kan er nu nog weinig over vertellen, de tuinen zijn nog vrij grof van opzet en pas 3 en 4 jaar van mij. De brametuin was een zwart-plastic-woestijn met heel veel glas van een kapotte kas in de grond en nauwelijks bodemleven. Inmiddels is het glas opgediept en begint zich bodemleven te vormen met veel wormen en andere behulpzame organismen. De kleine tuin met de kas was meteen veel leuker, een fijne plek om te werken.

Gisteren ben ik voor de tweede keer bezig geweest op de kleine tuin. Ik had 9 vlonderdelen gekregen van mijn dochter. Ik heb er drie driehoekige plantenbakken van gemaakt, twee bij de ingang en eentje achterin. Daarin verdwijnen de dode stengels van maïs en andere planten, graspollen eroverheen, wat karton erbij en een laagje grond erboven. Mijn dochter heeft sinds verleden herfst een nieuw huisje en twee weken geleden de tuin opnieuw aangelegd. Ze is al net zo bezeten van tuinieren als ik, een heerlijk gevoel is dat. Verleden weekend waren we naar de tuinenmarkt van de Stadskweektuinen in Haarlem en het was schrikken, hoe duur de zaden en planten tegenwoordig zijn. Het voelt heerlijk om de enorme overvloed uit mijn tuinen te kunnen delen. Er is steeds weer genoeg plantgoed om tuinen aan te leggen en om naar een evenement mee te nemen. De lege plekken vullen zich razendsnel met nieuwe planten.

Tot nu toe heb ik nog met aparte soorten gewerkt en rekening gehouden met plantafstanden en andere wetenswaardigheden uit het traditionele tuinieren. Ik voelde me ook steeds weer min of meer verplicht om de biologisch-dynamische kalender te raadplegen. Nu kan ik dat eindelijk loslaten. Het begon met het inzaaien van het bloemenrondje. Alleen bloemen zijn saai, ze hebben groen nodig om tot hun recht te komen. Nu ligt er een mengsel uit groenten en bloemen. Ik ben zeer benieuwd naar het resultaat.



Hoewel ik op zich niet meer met de biologisch-dynamische agenda wil werken, vind ik het wel fijn om te zien, dat Koninginnedag een plantdag voor vruchtgroenten is. We nemen weer heel veel plantgoed mee naar de vrijmarkt in Egmond aan Zee. Deze keer staan we op het mooie nieuwe plein op de Voorstraat tegenover de Zeeman. Uiteraard nemen we ook een nieuwe TuinSter-plantenbak (<http://www.bellaplant.nl/pagina/galerie.html>) mee om hem in het echt te kunnen zien. Koninginnedag in Egmond aan Zee is dus een heel goed idee!

Tuinieren is niet altijd een pretje. Soms kom ik er energiek en vrolijk vandaan, maar net zo vaak ben ik compleet uitgeput omdat ik alleen maar bezig ben om aan de voorwaarden van de traditionele tuinders te voldoen. Ik denk heel vaak met spijt terug aan mijn voormalige tuin bij de Hoefmolen, vroeger was dat ATV de Hoef. Ik had wallen tegen de wind van onkruid gemaakt, twee rondjes in het midden (de kruidentempel en de fruitcirkel) met een ovaal eromheen en een achterlandje voor het bestuderen van wilde planten. Door permanent gezeur van de voorzitter heb ik de tuin opgegeven. De meeste planten kon ik meenemen, maar ik ben nog steeds een aantal soorten kwijt.

Het ziet er naar uit, dat deze frustrerende bezigheden verleden tijd zijn. De tuinen in Alkmaar vragen nu nog wat inspanning, maar geven al meer energie als ze vragen. Sinds kort heb ik ook een duinlandje. Eerst kreeg ik een duinlandje aangeboden van ongeveer 300 m² op een zeer charmante plek. Ik heb het geweigerd en liep dagenlang met pijn in mijn buik over de vraag, of ik de juiste beslissing had genomen. Een paar dagen later kreeg ik het bericht, dat ik een groter duinlandje kon krijgen. Het nieuwe landje is ongeveer 600 m² groot en uitstekend bereikbaar, ook met de auto. Een cadeautje dus! Het volgende cadeautje was het bericht van Rascha, dat het andere landje nu van haar is ☺

Ik verheug me als een kind op het duinlandje. Ik mag er pas in september op, omdat de vereniging te veel aardappelen ingekocht heeft. Deze zomer is mijn duinlandje dus een aardappellandje. Ik ben er blij mee, ik heb nog wel wat werkdagen nodig om de tuinen in Alkmaar in bostuinen om te toveren. Alkmaar geeft straks een overvloedige fruitoogst, op de duinlandjes is dat nauwelijks haalbaar. Verleden jaar hoorde ik verhalen, dat alle aardappelen in juni bevroren waren. Dat zou je nooit verwachten, maar het is wel realiteit. Een late vorst veroorzaakt nauwelijks schade in Alkmaar, maar is funest op de duinlandjes. De vorst zakt in de duindalletjes naar beneden en weg zijn je zaailingen, fruitbloesems en andere leuke experimenten.

Het is uitdaging om de duinlandjes op een goede manier te beheren. Ik wil er ondanks vossen, roofvogels en duinkonijnen volop fruit, groenten en eetbare bloemen kweken. Dat lukt ook, wel met een hele andere aanpak. Ik zaai alles ter plaatse, ga dus geen planten overplanten. Te plaatse gezaaide planten zijn veel sterker. Geen aparte soorten, maar de juiste combinaties. Fruitbomen ga ik niet snoeien, gesnoeide takken bevroren veel sneller. Wat dat betreft ben ik blij, dat ik mijn eigen ideeën terug vind in de boeken van Sepp Holzer.

De crowdfunding-actie voor 'Holzer's permacultuur' van uitgeverij Jan van Arkel was een succes. Inmiddels zijn meer dan 700 boeken verkocht, voor een positieve calculatie is de verkoop van 1000 boeken nodig. Het boek is nu klaar en gaat volgende week naar de drukker. Fransje de Waard, auteur van 'Tuinen van Overvloed' heeft een inleiding geschreven. Er is nu ook een facebook-pagina voor het boek met een voorproefje, zie <https://www.facebook.com/UitgeverijJanvanArkel>



Inmiddels breekt het zonnetje door en denk ik aan Miriyam met haar diepgroene impulsen. Ze is nu onderweg met een groep mensen in Bergen, Noord Holland. Ik kreeg een korte introductie van haar over de nieuwe activiteiten, zie hier:

Miriyam Prent werkt al jaren samen met bijen, "planten van hier" en de aarde. Voor liefhebbers van Eetbaar Landschap geeft Miriyam op vrijdag 27 april van 10-16 uur de workshop "Ontdek je Oergezonde EcoTalent" .

Via een wandeling door een bijzonder privé stiltegebied in Bergen NH ontdek je bekende en misschien zelfs nieuwe planten. Je krijgt informatie over hun kwaliteiten en waarom ze daar groeien. Je maakt Oergezonde tuinvoeding met maankracht, voor rozen, tomaten en bijvoorbeeld kolen. Natuurlijk verzamel je onderweg Oergezonde Voorjaars Vitaminen om een supergezonde salade en soep van zaden te stellen.

Om mee te doen is kennis over kruiden en ecologische voeding niet nodig. Een tuin trouwens ook niet. Gezonde interesse is voldoende! Bijdrage voor een hele dag je Oergezonde Ecotalent ontdekken €65.

Aanmelden/meer info: miriyam@xs4all.nl

Tot slot nog een herhaling het spelletje/ritueelletje van oudejaarsavond. Ik vond het leuk om weer eens te doen. Misschien vind je het ook leuk. Nieuwe maan is een mooi moment voor zoiets. Schrijf volgende vragen op een briefje, geef een antwoord en stop het in de aarde, in het vuur of water. Samen met een groep mensen is het nog leuker, je vrienden kunnen je bevestigen:

- Waar werd je blij van in het verleden?
- Wat wil je doen of bereiken in de toekomst om blij te worden?
- Wat wil je kwijt in je leven, wat wil je loslaten?
- Wat wens je iedereen voor een gelukkig en fijn leven?

Buienradar geeft aan, dat er nog nauwelijks regen komt. Ik ga zo meteen lekker naar buiten, verder werken aan mijn aardse paradijsjes in Alkmaar. Geniet van het leven en de prachtige lente!

Ik wens jullie heel veel groen geluk,

Bea