

Nieuwsbrief 6 april 2012

Lieve vrienden van het groene leven!

Laatst las ik op facebook een mooie spreuk, kort samengevat: de tijd vliegt, maar jij bent de piloot!

Zaterdag is het al weer volle maan, geniet van deze energieke tijd in het jaar. Deze volle maan is een bijzondere gebeurtenis, de grootste volle maan in 2012, zie <http://www.space.com/15474-supermoon-full-moon-2012.html>

Ik verheug me op zaterdag, niet om iets speciaals te doen maar gewoon om als levend mens op aarde te zijn en het allemaal mee te mogen maken. Mijn ervaring is, dat planten met volle maan makkelijk loslaten. Met een beetje geluk is de compost zaterdag vol en heb ik volop ruimte om de tuinen in te zaaien. Dat doe ik rond nieuwe maan. Dit jaar met combinaties van bloemen, groenten en kruiden en dan zien, wat het doet. Gelukkig hoef ik me ook niet meer druk te maken over de juiste dag volgens de biologische agenda. Ik ben geen fan van horloges, klokken en agenda's.

Soms is het wel handig om met agenda's en vaste tijden te werken. Bijvoorbeeld voor de tweede lezing van Ron over 'sungazing' op 9 mei om 19:00 uur in het verenigingsgebouw van de Meerweg in Alkmaar. De eerste lezing was op 17 maart en erg leuk. Ik dacht eerst, dat er 'niets nieuws onder de zon' was voor mij, maar verheug me er nu al op om de boeiende verhalen van Ron nog een keer te horen. Mijn superleuke tuinbuuf Monique en ik organiseren de tweede lezing. We hebben plek voor maximaal 30 personen, graag aanmelden via info@bellaplant.nl. Lees meer over Ron op www.sungazing.eu.

Heel blij ben ik ook met de uitnodiging van Susann en Theo van het Innerpeace-centrum in Noordwijkerhout. Susann vroeg mij om kruidenvrouwtje te spelen op hun Inspiratie & Healing weekend, op zaterdag 2 juni en zondag 3 juni. We kennen elkaar al meer dan 20 jaar, heerlijk om weer eens samen te zijn. Hier is de website van Innerpeace: <http://innerpeaceforall.punt.nl/>

Eerder had ik al toegezegd om aanwezig te zijn op de duurzame markt van het Stadsfestival Alkmaar op zondag 3 juni bij de grote kerk in Alkmaar. Waarschijnlijk laat ik een zelflerende stand in Noordwijkerhout achter. Met een beetje geluk kom ik oude bekenden tegen, die het van me over kunnen nemen. Maar misschien heb jij wel zin om de stand in Alkmaar te beheren? Ik zorg er voor, dat er leuke spullen zijn en informatie. Je mag me graag bellen, als je er zin in hebt: 06 82 670 308.

De laatste tijd kreeg ik veel vragen naar een bundel van mijn columns in het Noordhollands Dagblad, onder andere van mijn voormalige collega van de krant, Rob. Hij is sinds twee jaar gestopt als journalist en werkt nu als uitgever. Verleden week had ik een afspraak met hem, we zijn allebei zeer enthousiast over de samenwerking. Binnenkort komen de columns dus als bundel uit. We hebben ook al een prachtige naam verzonnen maar die blijft nog even geheim, totdat we de bijbehorende website klaar hebben en de titel aangemeld is. Rob heeft morgen een afspraak met de drukker, we

hebben namelijk nogal wat wensen: vierkant formaat van 24 x 24 cm, dik eco papier, mijn mooie foto's in uitstekende kwaliteit aan de linkerkant met wetenswaardigheden en botanische naam, de columns aan de rechter kant. Ik heb gisteren de columns in een document gezet, het was heel leuk om ze weer te lezen. Ik had verwacht, dat ik kritiek op mezelf zou hebben, maar dat was niet zo. Rob gaat de columns nog redigeren, een fijn gevoel is dat. Heel fijn ook om te kunnen zeggen, dat ik een uitgever heb. Voor mij de leukste uitgever aller tijden: Uitgeverij De Liefde uit Koedijk ☺

Verder is er heel wat 'werk aan de winkel' voor de oerkruiden. Ze staan vrijwel allemaal in bloei, ik ben al weer bijna te laat om te oogsten. Gelukkig heb ik zevenblad en look zonder look op de tuinen staan. Ik snoei de planten terug, dan raken de burens niet overstuur. Over een paar weken kan ik weer jonge bladeren oogsten, de zaden verzamel ik dan in de natuur. Dit jaar maak ik serieus werk van de oerkruid-winkel, met zaden van eetbare wilde planten. Nu zijn de paardebloemenzaden al rijp, over een week of twee verwacht ik daslook. Verleden week heb ik de laatste rozenbottel-zaden verzameld.

Mijn column 'oerkruid' in Smultuin is een succes, blijkbaar is er veel vraag naar zinnige informatie over wilde eetbare planten. Vraag even een gratis proefnummer aan van mei over de vlier, via www.smultuin.nl. Mijn volgende project is een verjaardagskalender met iedere maand een ander oerkruid. Ik fotografeer nu weer dagelijks in de natuur, dat is puur genieten. Wat een verschil met de tuinen! Op de tuinen heb ik overal lelijke achtergronden en zwarte aarde. In de natuur is alles mooi, perfect georganiseerd. Raar, dat we dat chaos noemen, wij mensen zijn chaos voor de aarde!

Tot slot nog een tip van Monique, een tip uit de krant. Een zaden- en plantenruildag in Sint Pancras op zondag 6 mei vanaf 10:30. Adres is Bovenweg 224, bij Fam. Sirre, e-mail: r.sirre@quicknet.nl.

Groei & Bloei Heiloo is ook bijzonder actief, onder andere met zaden- en plantenruildagen, zie <http://heiloo.groei.nl/index.php?id=12552#c22835>

Lentegroetjes uit Egmond aan Zee,

Bea